

## Wintersport in Turkije

Skiën in Turkije? Nog nooit van gehoord. Waar dan? Zal niet veel zijn dan?

Dat zijn de reacties van vrienden en kennissen als ik vertel dat we met z'n 6-en op wintersport zijn geweest in Kayserie/Mt. Erciyes (spreek uit: Erdjiyes), Turkije. En dat is nog niet alles: ook nog 2 dagen de mooiste plekken bezocht in Cappadocië. Dus eigenlijk 2 vakanties in 1.



Wintersport doen we graag, mooie gelegenheid om met z'n 6-en (kinderen zijn 13, 15, 16 en 18) actief te zijn en lekker te genieten van de omgeving en elkaar. Maar in de laatste jaren begonnen we af te knappen op files, onvriendelijkheid en prijs.

In 1 van mijn telefoongesprekken met Willem v.d. Tier van ID-travel, gaf ik dat aan en maanden later kwam hij met een voorstel:

Ja met Willem. Ik heb iets moois voor je. Laagseizoen in februari? Geen wachtrijen? Mooie pistes? Lekker eten? Vriendelijke mensen?

Voor €795,- p.p. kan dat. Wel ff het vliegtuig pakken en overstap in Istanbul maar dat zit ook in de prijs, net zoals de liftpas, ski- en/of snowboard, lessen... all inclusieve maar dan kleinschalig. Ja, je wordt ook opgehaald op het vliegveld en omdat het hotel aan de piste ligt makkelijk lunchen tussen de middag. Ook in de prijs.

Hoe hoog de bergen zijn? Hotel ligt op 2.050 meter, eerste gondel gaat naar 2.610 meter en mogelijkheden om naar 3.100 meter of zelfs 3.400 meter te gaan. Ongeveer 105 km piste, voornamelijk rood en blauw en een paar zwarte.



En dan nu de bonus: na 5 dagen skiën wordt je ondergebracht in een mooi hotel midden in Cappadocië en ga je de sprookjes van Turkije bezoeken. Hotel in de prijs, voor de trip betaal je dan gemiddeld €40,- pp. Underground City, dorpen uitgehakt in de bergen, de 3 gezusters... betoverend!

En geen verplichte nummertjes langs tapijtfabrieken of pottenbakkerijen. En zondag vlieg je weer terug met Turkish Airlines, de KLM van Turkije. Minstens net zo goed!

Het enige wat er nog bijkomt: visum, parkeerplaats, kadootjes en alcohol zit ook niet in de prijs. Maar ook die zijn goed te betalen.

Nou, wat vind je?

Zo! Nou! Klinkt goed Willem! En na overleg met z'n 6-en en internet afgestruind te hebben, bellen we: Leuk! Graag! We gaan.

Nu was ik al 4 keer eerder met ID-travel op pad gegaan en elke vakantie was top. Toch zijn de verwachtingen getemperd; Turkije, wintersport...

Op ons gemak rijden we zondagochtend 24 februari naar een parkeerplaats bij Schiphol. Begint goed want er is geen kip op de weg. Een bus brengt ons naar Schiphol waar we na 10 minuten zijn. Ruim tijd om in te checken en we horen dat onze koffers rechtstreeks naar Kayseri gaan, dus overstappen in Istanbul is een makkie. Prima vluchten, vriendelijk personeel, zelfs het vliegtuigen is lekker! Naar Istanbul 3,5 uur en naar Kayseri nog een klein uurtje. Van hartje Nederland naar hartje Turkije in minder dan 12 uur. Mooi.

In Kayseri lopen we in onze té roze, groene, blauwe en witte wintersport jassen naar de uitgang en worden vriendelijk aangestaard door een stuk of 20 mensen en er staat 1 man met een bordje Hotel Amalia. Nou das makkelijk. Binnen een half uur zijn we in het hotel en dus ook op 2.050 meter.



We worden vriendelijk welkom geheten door Efe, de manager en krijgen wederom wat lekkers te eten en te drinken. De rest komt morgen wel, we arrange it all for you! De kamers zijn niet heel groot, maar het bed is heerlijk. Kijken vanuit het raam naar de lampjes van Kayserie, mooi.

We ontbijten met ei, olijven, tomaat, jam, kaas, worst, salades... teveel op te noemen en dan is ook meteen de toon die gezet is voor de komende week. Vooral de toetjes tijdens lunch en diner! Minstens 10 en vaak weer wat anders. Sjonge, inhouden dus.

We krijgen allemaal een liftpas, lopen 50 meter naar de ski/snowboard verhuur voor onze gear, nemen de gondel en staan een half uur later op 2.610 meter op de piste. Waar is iedereen? We zien 5 mensen, even later 4 en dan een hele poos niemand.



Heerlijk, ruim, leeg, fantastisch! Mooie piste, goeie liften, top!

Om 11 uur hebben we de eerste les en dat is lachen. Ali spreekt matig engels maar met handen, voeten en google translate wordt alles duidelijk. Knieën in de bochten meer tegen elkaar en voeten iets uit elkaar. Ja het werkt en Ali steekt z'n duim op. De kwaliteit doet echt niet onder voor die van een ski-leraar uit Oostenrijk.

Lunch met z'n 6-en en lekker babbelen over de eerste kennismaking.

's Middags weer naar boven, doen afwisselend rood en blauw en de kinderen gaan 2 aan 2 hun eigen gang. Allemaal enthousiast! Lekker de sauna in en we maken een afspraak voor een scrub voor de volgende dag.

Dinsdag gaan we de andere kant verkennen en komen in de ochtend 8 mensen tegen. Alleen wij en Ali, wat een stilte en wat mooi. Zo anders dan midden Europa, dit is een mooi avontuur. De scrub is heerlijk en de 2 scrub dames vriendelijk en lachen veel.



Woensdag sneeuwt het als een dolle en het zicht is beperkt. Toch gaan we een paar keer en omdat we naar 3.100 meter gaan stappen we steeds boven de wolken uit. Das leuk, halverwege gaan we de wolken weer in en is het hard werken maar kom op: we gaan zo weer de sauna in het eten staat straks weer klaar.

Donderdag is het andersom, boven lastiger dan halverwege maar de sneeuw is fantastisch! De kinderen tot hun knieën door de Tiefsnee en wij als pro's achterop hangend op de ski zoeven naar beneden.

Vrijdag supermooi! Maar omdat het aan onze kant te hard waait, gaan we met een shuttle om de berg en worden aan de andere kant gedropt. Weinig wind hier, mooie pistes, wel meer maar zeker niet teveel mensen en heel bijzonder: een moskee aan de piste. Af en toe hoor je de aankondiging voor het gebed maar iedereen skiet gewoon door. Van Murat Bilal, de Nederlands-Turkse eigenaar van het hotel, leren we dat je de gemiste gebeden kunt opsparen en ze later dus inhaalt.



Van onveiligheid of onvriendelijk gedrag is totaal geen sprake. Iedereen ziet dat we geen Turken zijn, maar iedereen is vriendelijk en beleefd voor elkaar en ook voor ons.

En 's avonds dus naar Cappadocië. We vertrekken om 8 uur, nemen afscheid van het personeel en laten een enveloppe met fooi achter. Manager Efe verdeelt dit zodat ook de koks, kamermeisjes en ander personeel waar je niet meteen contact mee hebt, meedelen. En om 9 uur checken we in bij het Crown Plaza hotel. 5 sterren? Nou, nou. 3 Super mooie kamers op de 10<sup>e</sup> met uit zicht op Nevsehir Castle waar zich een ondergrondse stad bevindt (2020 open) en minstens 20 kleine moskeeën. Met een beetje sneeuw en de ochtendzon lijkt het een sprookje. Geweldige Spa, wederom heel vriendelijk personeel.



We gaan die dag naar Uchisar, Göreme Open Air Museum en de Underground City in Kaymakli. Tussendoor lunchen we in restaurant Uranos dat uitgehakt is in de bergen, waar we in een soort stadion opstelling eten. Heel apart en mooi. En het weer is lekker, zonnetje en wind. Opties zijn ook nog het bezoeken van een oude Armeense kerk, de Armeense wijk in Kayseri. En natuurlijk de Grand Bazar, de op 1 na grootste van Turkije.





Al gauw komen we erachter dat februari overal lauw is. Wel zijn er veel chinezen in Turkije die overal 1 dag blijven, als sprinkhanen het buffet leegtrekken en botsend en lomp zich een weg banen. Hier dus niet, we eten later en hebben het restaurant om 8 uur 's avonds voor ons alleen! Vriendelijke obers en zachte stemmen helpen ons en we gaan ook nog even een kop koffie drinken in het roofrestaurant op de 13<sup>e</sup>. Mooi. Als Nederlanders doen we het goed in midden Turkije. Wij zijn open en vriendelijk en dat wordt gewaardeerd. Stellen vragen en daar wordt graag antwoord op gegeven. Niet iedereen spreekt Engels maar de jongere generatie grotendeels wel. En met vriendelijkheid lukt alles.

De volgende dag gaan we via Ürgüp naar de Drie Gezusters, typische stenen in menhivorm maar dan enorm groot. En daarna naar het vliegveld waar we nemen afscheid van Murat die voor de gelegenheid is meegegaan. 2 vakanties in 1 en het lijkt alsof we een maand zijn weggeweest.



Terugvlucht als heen, helemaal goed. Bus pakt ons op bij C13 en uurtje later zijn we weer thuis. Dit was TOP! Prijs/kwaliteit geweldig! Beter dan beloofd.

Voor het komende jaar gaat eigenaar Murat Bilal naast hotel Amalia ook hotel Alexia openen. En je raadt het al: hotel Ariane is op komst 😊. Voorlopig is Turkije voor ons de wintersport bestemming.

NB

Ik begreep van Willem dat volgend jaar alle vluchten met Turkish Airlines zijn. Helemaal mooi, want dan is eten en drinken aan boord ook inbegrepen. Daarbij heeft iedere stoel ruime beenruimte én een eigen tv-scherm met entertainmentprogramma.

En in Cappadocie logeert iedereen in het luxe Crown Plaza, zonder bijbetaling.